

Karakteristieken op 31 december 2012

- People to People steunt 36 gezinnen in Lalibela.
- In diverse grote steden studeren 7 studenten met hulp van de stichting.
- De stichting exploiteert vijf People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)
- P2P heeft een kippenproject op de Getergie school voor kinderen met “special needs”
- De openbare bibliotheek van Lalibela wordt gesteund door P2P.
- People to People zorgt voor werkgelegenheid van zeven fulltime medewerkers en drie parttimers.
- Maandelijkse vaste kosten € 862,82
- De vaste sponsors zorgen elke maand voor € 908,-
- De kosten in Nederland schommelen rond de 1%.

Dit jaar heb ik slechts twee weken door Ethiopië gereisd maar die trip was zo gepland dat ik onze studenten allemaal heb kunnen bezoeken. Geen grote reis dus maar wel een nieuwe ervaring: maar liefst zes weken deelnemen aan het gezapige levensritme in Lalibela. Hoe mij dat is bevallen ga ik nu vertellen:

Algemeen

Het onverwachte overlijden van minister-president Meles Zenawi heeft gelukkig niet tot politieke onrust geleid. De man heeft ontegenzeggelijk de economie van Ethiopië goed op gang geholpen maar was uiteindelijk toch een dictator die weinig ophad met enige vorm van oppositie. Zijn opvolger Hailemariam Desalegn wordt breed gewaardeerd maar of hij in functie blijft wordt over ruim twee jaar, na de reguliere verkiezingen, pas duidelijk. Hoeveel ruimte de oppositiepartijen gaan krijgen zal de tijd uitwijzen. In Addis Abeba lees ik af en toe een Engelstalige krant; ik heb de indruk dat daarin nu veel krachtiger tegen regering en politici wordt geageerd. Dat zijn mooie signalen die hoop voor de democratische toekomst van Ethiopië bieden.

Lalibela

Lalibela is wellicht de meest toeristische attractie van Ethiopië. De historische kerken hebben op toeristen dezelfde aantrekkingskracht als de kleurrijke bloemen op de gigantische bijen die regelmatig door mijn (hotel)tuintje scheren. Nu de onrustige oorlogstijd gelukkig achter ons ligt, durven de ondernemers het aan fors te investeren. Opvallend vaak zijn dat ook veel mensen die naar het buitenland zijn uitgeweken en nu weer terugkomen naar hun geboortegrond. Er worden tal van hotels en restaurants gebouwd maar ook het aantal winkeltjes neemt toe. Er is nu zelfs een boekenwinkeltje in het centrum van Lalibela. Ook zijn er in de directe omgeving van het stadje steeds meer scholen waarvan de directeuren stuk voor stuk een beroep op ons hebben gedaan. Het blijft moeilijk mensen teleur te stellen maar wij hebben besloten ons te focussen op onze eigen projecten want ook daar is nog voldoende te doen.

Kippenproject

De productie van eieren voldoet nog steeds aan de verwachtingen. Gemiddeld worden er dagelijks 20 eieren in de nesten gedropt, die op de markt ongeveer 50 Birr (€ 2,20) opbrengen. Dat lijkt een klein bedrag maar het is nog altijd 10 Birr meer dan het loon van een loonwerker die de hele dag in de brandende zon stenen staat te hakken.

Van de opbrengst worden schooluniformen en lesmateriaal gekocht voor de kinderen die betrokken zijn bij het project.

Onze informatiecentra

Verleden jaar hebben we ons budget vrijwel volledig aangewend om ons vijfde en laatste informatiecentrum op te zetten. Dit jaar zijn we begonnen met een rondje langs de scholen en hebben we, in overleg met het management, vastgesteld welke problemen aangepakt moeten worden. Dat resulteerde in een nogal gevarieerde boodschappenlijst waarmee ik mij in Addis Abeba drie dagen lang volop heb kunnen vermaken. Ook ons constructiebedrijf in Lalibela kon aan de slag omdat er wat nieuw meubilair gemaakt moest worden voor een tweetal scholen die uit hun jasje groeien. Elke school kent een eigen dynamiek die meestal de spiegel is van het energieniveau van het management. Zo heeft de Shumsheha school vastgesteld dat de combinatie leeszaal versus computerruimte tegen haar grenzen oploopt. Er is nu een nieuwe ruimte ingericht waar de computertraining plaatsvindt. De oorspronkelijke ruimte wordt nu volledig als leeszaal gebruikt.

Met twee nieuwe computers voor Shumsheha en een behoorlijke stapel boeken voor alle scholen is de capaciteit voor alle informatiecentra op hetzelfde niveau gebracht. We zijn daarbij overigens geholpen door Plan International die twee computers aan ons centrum op de Medage school heeft geschonken.

Medage school

De bus oogde robuust en onze ervaren chauffeur had er alle vertrouwen in dat we onze bestemming zonder al te veel problemen zouden bereiken. Achteraf gezien had het slimmer geweest toch weer gebruik te maken van onze vertrouwde terreinwagen:

Onze bus begon na een half uur al klagende geluiden te maken en toen moest het ergste stuk van het verschrikkelijke bergweggetje nog komen. Natuurlijk stond het water in de rivier hoger dan normaal maar met de hulp van een andere auto konden we ook deze hindernis nemen. Op ongeveer 10 minuten rijden van de school kwamen we definitief tot stilstand; de hellingsgraad en de slechte weg was ons busje nu echt te gortig. Wat te doen? Ruim 200 kilo aan boeken, lampen en kabels aan boord en zó dicht bij Medage. We waren al bezig wat ezels te charteren toen de directeur van de school ons belde dat zij wel een paar kinderen zou sturen om de spullen op te halen. Wat er daarna gebeurde was het maken van een film waard geweest: werkelijk van alle kanten; links, rechts van boven en van onderen kwam er een stroom kinderen, aangevuurd door een paar onderwijzers, op ons af. Na een, aanvankelijk, complete chaos kwam er enige vorm van organisatie. De boeken werden uitgepakt en op elk kinderkopie werd een stapeltje gelegd waarmee ze vrolijk lachend op weg gingen naar hun schooltje. Een prachtig gezicht om een dansende slinger van ruim vijftig kinderen bergopwaarts te zien gaan.

We zijn uiteindelijk vier dagen op de Madage school aan het werk geweest maar toen was er dan ook in bijna alle klaslokalen verlichting en een stopcontact.

Openbare bibliotheek

P2P doet in kennisoverdracht en alleen al daarom kan de bibliotheek van Lalibela op ons blijven rekenen. Er zijn in totaal 212 boeken toegevoegd aan de collectie. Wat we in Nederland aan informatieve boeken krijgen of goedkoop kunnen aanschaffen wordt netjes gekaft en gaat mee het vliegtuig in. De rest wordt in Addis Abeba gekocht aan de hand van een lijstje dat door het management van de bibliotheek is opgesteld.

Studenten

Een tweetal nieuwe studenten is inmiddels gestart met een avondopleiding. We hebben nu nog twee pupillen die een universitaire opleiding volgen. Een daarvan studeert in juni af en de ander gaat met onze hulp waarschijnlijk nog 2 jaar verder. Addis Birhanu is een uiterst slimme jongen die ervan droomt, na zijn opleiding medische biologie een kliniek voor preventieve geneeskunst in Lalibela op te zetten.

Gezinnen

Het is elk jaar weer een speurtocht om alle kinderen uit ons programma te pakken te krijgen. Lalibela wordt alsmat groter en het is niet altijd direct helder op welke school de opleiding is voortzet. Onze basisscholen zijn echter een bron van zekerheid want alle kinderen zijn daar meestal wel te bereiken. Soms niet maar dan is er sprake van ziekte of familieomstandigheden. Ik werd nu met een iets verrassender vorm van gepermitterd schoolverzuim geconfronteerd: Onze Fenta was ingezet om de vermiste familiekie weer op te sporen. Zo'n belangrijke bron van inkomsten kun je natuurlijk niet laten ontsnappen. Het beest is trouwens weer terecht. Omdat een paar kinderen het project hebben verlaten ontstond er enige ruimte om de kinderen uit het voortgezet onderwijs maandelijks 50 Birr meer geven.

Foto's

Ook dit jaar kunnen jullie een **beeldverslag** van onze reis bekijken op onze site www.sp2p.nl (kijk bij fotogalerij)

Ondertussen in Nederland

- Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 550,-
- Van particulieren ontvangen we mobieltjes voor onze studenten
- De gemeente Koggenland schenkt ons € 1.450,-
- Van een familie ontvingen wij € 500,-.
- Een echtpaar schonk ons € 700,- voor de aankoop van een computer
- Een andere sympathieke sponsor maakte € 600,- op onze rekening over
- Het initiatief van Thea leverde ruim € 500,- op
- Van de Stichting Biblionef kregen wij ruim 200 Engelstalige kinderboeken. Biblionef was zelfs zo vriendelijk om het vervoer naar Ethiopië te regelen.