

### Karakteristieken

- *People to People steunt 21 gezinnen in Lalibela*
- *In Addis Abeba studeren 5 studenten met hulp van de stichting*
- *De stichting exploiteert twee People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)*
- *People to People zorgt voor de werkgelegenheid van vier full time medewerkers en twee part timers*
- *Maandelijks vaste kosten € 731,50 (koers een Birr is 10 cent)*
- *De periodieke sponsors zorgen elke maand voor 742 euro*
- *Ook in 2005 hebben wij de kosten weer uitermate laag kunnen houden. Maar liefst 99% van elke donatie gaat naar Ethiopië. De bankkosten zijn de enige kosten die wij hebben moeten betalen.*

### **Reisverslag 2005**

#### Addis Abeba

Begin november 2005 hebben mijn broer Bart en ik - uiteraard op eigen kosten - weer een bezoek gebracht aan Ethiopië. Tot op de ochtend van het vertrek hebben we getwijfeld of het verantwoord was in een vliegtuig te stappen dat Addis Abeba als eindbestemming had! Politieke onlusten - als gevolg van door de oppositie vermoede stembusfraude - hadden geleid tot repressieve acties van de zittende machthebbers. Twee dagen voor ons vertrek waren 50 mensen doodgeschoten en tal van sympathisanten van de oppositie in de gevangenis gezet. De aankomst in Addis was bizar. Alsof de stad door een virus was getroffen! Zo goed als uitgestorven straten Slechts een enkele vrachtwagen met zwaarbewapende militairen. De winkeliers hadden hun deuren gesloten en de ramen beplakt met luiken en tralies.

We moesten behoorlijk improviseren om onze zaakjes te regelen want uiteindelijk wilden we toch zo snel mogelijk met een volgeladen auto op weg naar Lalibela!

Toch was de spanning en emotie in Addis nog maar de opmaat van wat ons verder te wachten stond!

#### Teketay

Vanuit Addis is het twee dagen rijden naar Lalibela. Wij veroorloven ons echter een vijfdaagse route zodat we ook de steden Bahir Dar en Gondar kunnen aandoen. Hoewel we óók in deze plaatsen studieboeken proberen te scoren en scholen bezoeken beschouwen we dit tripje als het vakantiedeel van onze "werkvakantie". Ons vakantiegevoel spatte wreed uit elkaar toen ik vroeg in de morgen de mededeling kreeg dat een jongen uit ons project in Lalibela, de avond ervoor, op beestachtige wijze was vermoord. De zestienjarige Teketay Zinabie had twee vechtende jongens uit elkaar willen halen waarna een van hen, stomdronken bleek later, zijn mes trok en hem de hals doorsneed.

Teketay woonde met zijn iets oudere broer samen bij hun zus die een dochtertje van 5 heeft. In 1998 werden de jongens, die al vroeg wees waren, door familie en vrienden opgevoed en woonden dan eens hier dan weer daar. Nadat hun zus in 2000 weduwe was geworden is het hele gezin weer verenigd. Wij helpen ze nu zeven jaar en in die tijd hebben we een bijzondere band met hen opgebouwd. Je zult begrijpen wat voor een impact dit afschuwelijke bericht op ons had!

Eenmaal in Lalibela wachtte ons de zware gang naar het huisje en werden we deel van het enorme verdriet. De rouwperiode duurde een week en al die tijd was het huis dag en nacht gevuld met familie en vrienden, die van heinde en ver kwamen om hun medeleven te tonen. Teketay was een rustige verlegen jongen die zowel op school als bij zijn vrienden heel geliefd was. Zo zullen wij hem ook blijven herinneren.

#### Lalibela Primary School

Wij konden onze gedachten wat verzetten door zo hard mogelijk te werken aan de oprichting van ons tweede Informatiecentrum. Verleden jaar hebben we de Lalibela Primary School bezocht en beloofd ons best te doen ook daar een Informatiecentrum op te zetten. Het is ons gelukt het geld bij elkaar te sprokkelen en zijn daarbij in het bijzonder geholpen door Cordaid en de stichting voor bijzonder primair onderwijs Agora.

Het lokaaltje waarop wij ons oog hadden laten vallen lijkt qua indeling veel op ons eerste centrum en ook hier moest het nodige gebeuren om het een beetje toonbaar te maken. Inmiddels hebben we enige ervaring maar onvoldoende om niet regelmatig in een stress te schieten! Communicatieproblemen, goedbedoelde maar soms niet altijd even handige persoonlijke initiatieven óf onverwachte aantallen vrijwilligers noopten soms tot enige correctie. Een heel leger van elektriciens timmerlieden, metselaars en schilders heeft tomeloos gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Daarbij natuurlijk enthousiast aangespoord door tal van onderwijzers en kinderen die zo nu en dan eens even naar binnen wipten.

Precies na 7 dagen konden we een prachtig ingericht Informatiecentrum overdragen aan het management van de Lalibela Primary School. Ook hier twee computers, printer en scan en alle rimram die er bij hoort. In de leeszaal tenminste 150 nieuwe boeken, waarvan een aantal beschikbaar was gesteld door de Amsterdamse boekhandel Scheltema.

Wij hebben een medewerkster aangesteld om computercursussen te geven en een schoonmaakster die ervoor gaat zorgen dat het gebouw er netjes blijft uitzien.

#### Getergie School

Dit informatiecentrum bestaat inmiddels twee jaar en alles ziet er nog steeds goed uit! Dit jaar hebben 87 cursisten de Windows-, Words-, of Excelcursus gevolgd. Iedere bezoeker wordt geregistreerd en daarom weten we dat onze leeszaal het afgelopen jaar door maar liefst 15.670 personen is bezocht! We zijn écht trots! Onze medewerkster vond dat zij te weinig verdiende maar bleek uiteindelijk dik tevreden met een salarisverhoging van €5,- per maand. Haar salaris is nu marktconform en bedraagt ongeveer €50,- per maand.

Voor de school hebben we dit keer een grote televisie en een dvd speler gekocht. Nog wel wat weinig dvd's maar dat gaan we de komende maanden oplossen.

#### Families

Op een paar na zijn alle gezinnen weer bezocht. Het doet goed te zien dat ons geld goed wordt besteed. De kinderen doen het, bijna, allemaal goed op school. Drie gezinnen hebben ons project verlaten omdat zij zijn verhuisd naar een ander gebied óf een andere sponsor hebben gevonden. De directeur van de Getergie school houdt dat allemaal keurig bij. Uiteraard hebben we weer drie nieuwe gezinnen in ons project opgenomen. Het valt op dat we steeds meer kinderen krijgen waarvan beide ouders zijn overleden. Inmiddels hebben we een wachtlijst van 13 gezinnen die op plaatsing wachten. Ook hier weer allemaal wezen die bij familie, meestal oma, zijn ondergebracht. Elk jaar worden we trouwens meer geconfronteerd met de gevolgen van HIV en aids. Een vrijwillige test van 100 kandidaten leidde maar liefst tot een percentage van 35% besmette mensen. Mensen vragen ons regelmatig geld om de dure medicijnen te kopen. Een kuur van een maand kost ongeveer €25,- en dat bedrag is voor de meeste mensen simpelweg niet op te brengen. Een machteloos gevoel beklijft je dan; dit is niet een zielig verhaal in een krantenartikel over een volstrekt onbekende maar een mens van vlees en bloed die je verwachtingsvol aankijkt.

Gelukkig konden we onze Meseln wél helpen. Dit dertienjarige meisje uit ons project heeft sinds twee jaar een oogprobleem dat medisch is te behandelen. Met onze hulp gaat zij naar een grote stad om de ingreep te laten verrichten.

#### Voetbalteam

Wij hebben voor de ballen gezorgd en Vodafone stelde prachtige shirts beschikbaar. 19 voetballers hadden een geweldige middag ook al omdat zij, toevallig dezelfde dag, kampioen waren geworden.

#### Studenten

Beetje rare tijd voor onze studenten. Sinds juni is de universiteit gesloten als gevolg van de politieke spanning. Wij steunen momenteel 5 studenten waarvan er drie op de universiteit zitten. De twee anderen volgen een beroepsopleiding en die opleidingen zijn inmiddels weer hervat.

Om de tijd toch zinvol te vullen hebben wij onze studenten voorgesteld, op kosten van People to People, een computercursus te volgen. De eerste certificaten (Windows, Word en Excel) zijn inmiddels gehaald!

We proberen elk jaar een paar "afgeschreven" lap tops mee te nemen. Met de hulp van Reaal Verzekeringen en een gulle particulier hebben we twee studenten heel gelukkig kunnen maken!

Tot zover mijn reisverslag! Als er vragen, opmerkingen of suggesties zijn schroom dan niet even contact te leggen!

Met vriendelijke groet,

Sjaak